

Dankdag 2023

Woensdag 1 november vieren we dankdag. Deze dankdag gaat het over de wonderbare spijziging, uit Johannes 6:1-15.

5000 mensen krijgen te eten terwijl er alleen maar 5 broden en 2 vissen waren. Andreas, een van de leerlingen van Jezus, vindt in die grote groep mensen een jongen met 5 broden en 2 vissen. Hij brengt de jongen naar Jezus en vraagt zich gelijktijdig af of dit wel genoeg is voor zoveel mensen. Dat kunnen wij ons zelf ook afvragen: Is dat wat wij doen genoeg voor God? Gods antwoord is: 'Ja, het is genoeg.' Dat ene lunchpakketje was genoeg in de handen van de Heere Jezus. Hij dankt God en begint te breken. Er is genoeg voor iedereen, er is zelfs over.

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u op woensdag 29 november. Een aantal belangrijke punten voor de komende periode willen we onder uw aandacht brengen.

Bijbeltekst van de maand

Spreuken 22:19a

"opdat uw vertrouwen op de HEERE zal zijn"

Agenda

Do 26 okt	Schoolfotograaf
Vr 27 okt	Schoolfotograaf
Di 31 okt	Informatieavond groep 7/8
Wo 1 nov	Dankdag Deze maand les 1 Wonderlijk gemaakt
Do 2 nov	Open inloop Fuikenweide
Ma 6 nov	Start blok 3 Vreedzame School
Di 7 nov	Open inloop Spiesheem
Ma 13 nov	Inloopweek
Do 16 nov	Inloopweek
Di 21 nov	Open inloop Fuikenweide
Wo 22 nov	Ouderavond Vreedzame School
Wo 29 nov	Oudergebedsteam

Maaltijd

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van het gebedsteam is er de mogelijkheid voor de leerlingen om gebedspunten aan te leveren. Het viel het gebedsteam van de Fuikenweide op dat er erg veel werd gevraagd om voldoende eten. Mocht u in de verlegenheid zijn dat er te weinig te eten is voor u/uw kinderen of andere gezinsleden kom dan gerust even langs. Er zijn voldoende instanties die u kunnen helpen.

Kerstviering 2023

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de viering van kerst aangepast. Vanuit praktische overwegingen en eerder gemaakte afspraken vanuit zowel de voormalige Engelenburgschool en De Bron hebben we het besluit genomen om de vieringen aan te passen. We hanteren het volgende:

Ieder schooljaar zal er een viering in de avond in de kerk worden georganiseerd in het bijzijn van ouders. Dit schooljaar zal dit de Paasviering zijn. Dit betekent dat de Kerstviering dit schooljaar in de klas onder schooltijd zonder ouders wordt gehouden. Doormiddel van foto's en filmpjes wordt u op de hoogte gehouden van de viering. In schooljaar 2024/2025 zal de Kerstviering in de kerk worden gehouden en de Paasviering in de klas. Dit wisselt ieder schooljaar.

31 oktober

Op 31 oktober is het Hervormingsdag. We herdenken de reformatie met als boodschap dat de wij de zonden niet kunnen afkopen met geld maar dat Jezus heeft betaald met Zijn bloed.

De wereld trekt op 31 oktober steeds meer naar een ander "feest". Halloween duikt steeds meer op in het straatbeeld. Op basisschool De Bron kiezen wij ervoor om ons te richten op Jezus als het Licht van de wereld en distantiëren we ons van Halloween. Het distantiëren houdt in dat we niet verkleed gaan in thema Halloween en onze kinderen geen attributen van Halloween meegeven naar school. Mocht u vragen of opmerkingen hebben hierover, dan hoor ik graag van u.

Wandelen naar school

Omdat we het schoolplein willen inrichten om zoveel als mogelijk te spelen, kiezen we ervoor om het aantal fietsenrekken te beperken. Hierdoor komt het wel eens voor dat er ruimtegebrek is om de fiets te stallen. Mocht u in de buurt van de school wonen en u heeft de keuze om te wandelen naar school, dan is dit misschien wel een goede reden.

Inloopweek

Op maandag 13 november en donderdag 16 november is er weer inloopweek. U krijgt de kans om tijdens deze twee dagen in de klas van uw zoon of dochter te kijken bij een les naar voorkeur. De leerkracht zal u via Parro informeren zodat u zich kan opgeven voor een specifiek tijdstip en vak. U mag zich opgeven voor een enkele les en het is helaas niet mogelijk om broertjes of zusjes mee te nemen tijdens deze lessen.

Wonderlijk gemaakt

In de maand november wordt de eerste les van onze methode Wonderlijk gemaakt gegeven. De belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt is dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet. Elk kind is geschapen door God de Schepper. Elk kind is het waard om gekend, geliefd en beschermd te worden. Via [deze](#) link kunt u meer informatie vinden over de eerste les.

Contact

Rudi Zaaijer
Schoolleider De Bron
Spiesheem 54
T: 0318 508510
E: debron@gavescholen.nl

Fuikenweide 1
T:0318 522810

Ouderavond De Vreedzame School

Op woensdagavond 22 november is er op locatie Fuikenweide een ouderavond rondom het thema De Vreedzame school. Op deze avond verwelkomen we Natasja van CED-groep. Zij neemt ons mee in de samenwerking tussen school en ouders rondom de opvoeding van de kinderen. Het is namelijk belangrijk voor kinderen dat de werelden van school en thuis niet te veel van elkaar gescheiden zijn. Om goed samen te kunnen werken aan de sociaal-emotionele opvoeding van uw kind en deelname aan de maatschappij, verdiepen we ons deze avond in de werkwijze van De Vreedzame school. U bent van harte welkom om 19.00 uur op de Fuikenweide 1. De avond sluiten we rond 20.00 uur weer af.

Oproep hulp sint

Afgelopen week ontving ik van de Sint een bericht. Griepseizoen is begonnen, op een hulp sint geen zicht. Kunnen jullie op De Bron niet iemand vragen? Opa, vader of een kennis? Liefst een vage? Plaats maar een berichtje in de nieuwsbrief. Er is vast wel iemand voor De Bron heel lief. Dus hier mijn vraag aan u allen, bekijk uw kalender. We zoeken een Sint voor vrijdag 1 december!

Dankdag 2023: 'Waar kijk je naar?'

Op 1 november is het dankdag. Dankdag is een dag waarop we erbij stilstaan dat we God mogen danken voor alle goede dingen in ons leven. We mogen op God vertrouwen. Hij helpt ons en geeft wat we nodig hebben.

De kinderen werken in de week van dankdag in de groepen over het thema. Ze luisteren naar een Bijbelverhaal over deze geschiedenis en leren liederen die passen bij de verhalen uit de Bijbel.

Er is een gezinsdagboekje beschikbaar. Deze is te [downloaden](#) op de site van school.

We mogen tijdens de dankdagsamenkomsten delen van wat we ontvangen hebben. Daarom is er aan het einde van de samenkomst een collecte. De collecte is deze keer voor de Voedselbank Veenendaal en sluit aan bij het onderwerp van de dankdagdienst. In de dienst gaat het erover dat veel mensen eten krijgen, hoe mooi als we dit ook concreet kunnen maken in Veenendaal, voor de mensen die dat nodig hebben.